

Vuilniszak

Ik leef om te vreten. Geen brein, geen geweten,
alleen maar maag. Heerlijk. Ik slik alles.

Maar 's nachts zwijgt de klep. Dan kwellen mij
vragen. Raak ik ooit vol? Waar ga ik dan heen?

Is er leven na de vuilniswagen?

Alexis de Roode